

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ

Ανδρέα και Μιχαλάκη Παπαθωμά 48  
2720 Ακάκι, Λευκωσία  
Τηλέφωνα: 22823895, Τηλεομοιότυπο: 22824739  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [dim-akaki-lef@schools.ac.cy](mailto:dim-akaki-lef@schools.ac.cy)

Ποίημα για τον Διαγωνισμό “Ελληνισμός της Ανατολής: Πόντος, Μικρασία, Θράκη...”

### Μια κόρη εκατόχρονη

---

Μια κόρη εκατόχρονη που έμεινε πάντα κόρη  
που ο χρόνος της σταμάτησε πίσω, εις τ' Άγια Όρη,  
πείσμα, ινάτ\* το έβαλε ποτέ να μην ξεβάψει,  
το χρώμα στη ζιπούνα\* της ποτέ να μην αλλάξει.



Μέρα και νύχτα έπλεκε κοντά στο άγριο κύμα  
πόντο τον Πόντο έραβε, χρυσόμαλλο είχε νήμα.  
Κάθε κλωστή κι ανάμνηση, μια βελονιά και σκέψη,  
κι από τα βάθη της καρδιάς έβγαινε κάθε λέξη:  
«Αροθυμώ\* σε νιότη μου κι όμορφο παρελθόν μου,  
ο χρόνος εσταμάτησε στο σπίτι των γονιών μου,  
που οι μουσικές του κεμεντζέ\* και του νταούλ\* οι χτύποι  
κι η μυρωδιά της θάλασσας έδιωχνε κάθε λύπη.  
Αροθυμώ σας αδελφές, Κερύνεια, Κερασούντα,  
Αμμόχωστο, Ηράκλεια, Πόλη και Τραπεζούντα».



Κι όπως η κόρη έπλεκε στο κύμα στ' αγριοκαίρι,  
ένας αητός περήφανος την άρπαξε απ' το χέρι.  
Άνοιξε τις φτερούγες του κι οι δυο μακριά πετάξαν,  
μες από μαύρα σύννεφα κι από φωτιές περάσαν.  
«Σύρον πουλόπομ κι έπαρ' με\* στις μάνας μου τον κήπο,  
γιατί η καρδούλα της πονά που χρόνια τώρα λείπω».



Φίλησε η κόρη τον Σταυρό κι η γη πια ξεμακραίνει,  
μα εκόπει ο ουρανός στα δυο κι ευθύς μια λάμψη βγαίνει.  
Των Κομνηνών εφώτιζε στη Θράκη η πανοπλία  
και τ' Αλεξάνδρου η σάρισα απ' τη Μακεδονία.  
Ο ουράνιος δρόμος άνοιξε κι εφάνηκε απ' αλάργα,  
του Πενταδάκτυλου η κορφή, του Πόντου τα παρχάρια.



Πήγε ο αητός και κάθισε σιμά στο ακρογιάλι  
κι η θάλασσα από «άξεινη», «εύξεινη» εγίνη πάλι.

«Σύρον, αητέ μου κι άσε με, μη με γυρίσεις πίσω  
όση ζωή κι αν μου' μεινε, αδά\* θα την εζήσω».

Αν δεις προς την Ανατολή, το βλέμμα σου αν γυρίσεις,  
μια κόρη εκατόχρονη, εκεί θε ν' αντικρύσεις.  
Να' χει το νήμα της βαφτεί της θάλασσας το χρώμα,  
να πλέκει πλάι στον γυαλό πόντο τον Πόντο ακόμα...



\*ινάτ= γινάτι

\*ζιπούνα= παραδοσιακή φορεσιά

\*αροθυμώ= λαχταρώ

\*κεμεντζές= ποντιακή λύρα

\*νταούλ= νταούλι

\*σύρον πουλόπομ κι έπαρ'με= σύρε πουλί μου και πάρε με

\*αδά= εδώ